

Roechama

Nieuwsbrief maart 2023



Hoop brengen in een hopeloze situatie

"En nu, wat verwacht ik Heere? Mijn hoop die is op U." - Psalm 39:8

Dankbaar voor alle hulp en gebeden

In februari maakten we weer een reis naar Oekraïne. Met twee busjes reisden we van Uzgorod via Svalyava naar Tsjernovtsi.

We hadden weer allerlei spullen bij ons, zoals voedsel, kleding, dekens, bijbels, thermosflessen, generatoren, etc. Maar deze keer hadden we ook rolstoelen en krukken bij ons. Hierom was gevraagd door Viktor uit Svalyava. Maar ook het leger wilde graag allerlei medische spullen hebben.

In deze nieuwsbrief doen we verslag van de reis. We bezochten gezinnen, aten samen met de mensen in de door ons gesponsorde gaarkeuken, werden geïnterviewd voor de lokale televisie en voor een Joodse krant enz. Het is moeilijk om de dankbaarheid van de mensen onder woorden te brengen. Maar we hopen dat jullie door deze nieuwsbrief zullen ervaren hóe dankbaar de mensen zijn voor alle hulp en alle gebeden!



Winterweer in Oekraïne



Vluchteling bedankt Roechama

Gaarkeuken

Al jarenlang sponsoren we de gaarkeuken van de Joodse gemeenschap in Tsjernovtsi. Tijdens corona werden de maaltijden opgehaald of thuisbezorgd. Nu gebeurt dat nog, maar ook wordt de maaltijd regelmatig met elkaar in het restaurant gebruikt. Toen de oorlog uitbrak, kwamen veel vluchtelingen naar Tsjernovtsi. We zijn toen ook voor een deel van hen de gaarkeuken gaan sponsoren. Deze reis bezochten we zo'n maaltijd. Diverse vluchtelingen namen het woord om Roechama te bedanken voor de maaltijden.



In de gaarkeuken

Leger

Onze contactpersoon had ons een adres opgegeven waar we de volgende morgen om half 10 moesten zijn. We zouden daar geïnterviewd worden. Een hele ploeg stond klaar om ons te interviewen en te filmen. Er wordt volgens hen weinig hulp gebracht naar Tsjernovtsi, vandaar dat ze het wilden verslaan. Het werd op de lokale televisie uitgezonden. We hadden veel medische spullen voor het leger en werden dus door hen opgewacht. De volgende morgen belde die commandant al om te zeggen dat alles zó goed van pas kwam. En hij vroeg of we nogmaals wilden komen. We hopen in april opnieuw te gaan.



Oorkonde als dank



Interview voor lokale televisie



Krukken etc. voor het leger

Joodse digitale krant

Een Joodse journalist wilde Wim interviewen voor een digitale Joodse krant. Hij vroeg van alles over Roechama. Ook had hij het boek: "Het bloed schreeuwt uit de aarde" gelezen. Hij wilde dat bij meer mensen bekend maken. Afgesproken werd dat Wim opnieuw een boekpresentatie zal geven in Tsjernovtsi. Deze presentatie is nu gepland op 18 april, de Jom haShoa.

Interview met Joodse journalist



Bezoeken

Natuurlijk bezochten we in Tsjernovtsi ook onze gesponsorde gezinnen. Verderop in deze nieuwsbrief lichten we er een paar bezoeken uit. We ervoeren dat de oorlog altijd dichtbij is. Mannen die niet naar buiten durven, omdat ze bang zijn opgepakt te worden voor het leger. Familieleden die aan het front zijn. Ook de begraafplaatsen zijn aangrijpend. En natuurlijk het regelmatige luchtalarm en het afsluiten van elektriciteit. Overall is de oorlog voelbaar, ook in het 'veilige' westen van Oekraïne.



Woorden schieten tekort



Aandachtige luisteraars



Sergey met twee kinderen



Voedsel en kleding

Materiele en geestelijke steun in het oosten

Via Viktor in Svalyava bieden we hulp in het oosten. Viktor ging vóór de oorlog vaak naar het oosten om te evangeliseren. Daar zijn toen diverse gemeenten ontstaan. Nu worden de mensen geholpen vanuit deze gemeenten. We brengen bij Viktor generatoren, voedsel, kleding, bijbels, financiën etc. Viktor zorgt dat alles in het oosten komt, bij Sergey. Voordat Sergey de spullen uitdeelt, verkondigt hij altijd eerst het Evangelie. Daarna bidt hij steeds met de mensen. De mensen staan erg open voor het woord van God!

Sergey stuurt voortdurend berichtjes van hun bediening in het oosten. Elke berichtje wordt vergezeld van foto's. Lees hier drie berichtjes van Sergey:

"We zijn God erg dankbaar voor iedereen die bidt en geld doneert. Ons team reisde naar verschillende plaatsen in de regio's Charkov en Donetsk. We brachten voedsel, medicijnen, dekens, kleding en vooral het Woord van God. De mensen huilden en bedankten voor de hulp. Moge de Heere iedereen rijkelijk zegenen die ons in materieel opzicht helpt en voor ons bidt."

"Dank God dat we mensen konden verblijden. We brachten het Evangelie, voedsel en medicijnen in de Charkov-regio. Veel mensen bekeerden zich en namen Jezus aan in hun hart. En dankzij uw gebeden bewaarde God ons op weg en dankzij uw financiën waren we in staat om de mensen te helpen. Moge de Heere u zegene."

"Godzijdank ging ons team naar de Nikolaev-regio. Daar, waar mensen zonder water kwamen te zitten, waar dode lichamen op straat lagen, waar de huizen van mensen verwoest waren. We konden vertellen over Jezus en financieel helpen. Lieve broeders en zusters, we vragen echt om uw financiële hulp in ons werk, omdat er veel noden zijn. We vragen u, wijs ons verzoek niet af. De Heere zegene u."

Naast deze hulp in het oosten, bezoekt Viktor zelf ook weeshuizen in het westen, waar veel vluchtelingen zijn. Viktor schrijft:

"We gingen naar het weeshuis waar veel vluchtelingen van verschillende leeftijden - van acht tot zestig jaar- psychisch ziek zijn. We werden erg vriendelijk ontvangen. We brachten ze meel, rijstepap, bakolie en snoepjes. We vragen u om te helpen. Er is grote behoefte aan voedselproducten, shampoo, tandpasta etc. en schoonmaakmiddelen. We danken God voor iedereen die ons helpt in deze bediening, financieel en biddend."



Voedsel wordt uitgedeeld



Onze spullen op weg naar het oosten



Eén van de vele kinder-bijbels die we brachten

Rolstoelen

Viktor is hoofd van een organisatie voor invaliden en hij vroeg ons ook om rolstoelen. We waren blij dat we er deze keer al diverse mee konden nemen. Met dank aan de mensen die voor ons op zoek gingen naar rolstoelen!



Wim en Victor

Een nieuwe auto

Ook hielpen we mee om een nieuwe auto aan te schaffen voor een broeder uit Nikolaev. Samen met zijn vrouw brengt hij voortdurend voedsel en kleding naar mensen in nood. Maar zijn auto was helemaal doorgeroest. Met deze nieuwe auto kan hij bovendien meer vervoeren. Op de foto is de auto helemaal volgeladen met onze spullen.

Viktor schrijft: *"We zijn erg dankbaar aan God en aan iedereen die geld voor een auto heeft geschonken aan een vrijwilliger uit de regio Nikolaev. Hij reist met zijn vrouw naar de dorpen in de regio's Cherson en Nikolaev. Hij brengt voedsel, dekens, medicijnen en geestelijke lectuur."*



De oude...



...en de nieuwe auto

Weten hoe het met uw gesponsorde persoon of gezin gaat?

Meestal is er nauwelijks of geen nieuws over de personen die we sponsoren. In die gevallen sturen we de sponsors dan ook geen nieuwe informatie. Maar wilt u gewoon eens weten hoe het met hen gaat, mail ons gerust!

We hebben rechtstreeks contact met al onze contactpersonen. Als we hen iets vragen, krijgen we vaak dezelfde dag al antwoord.

U kunt ons dus altijd mailen!





Voor de synagoge

Op bezoek bij onze Joodse gezinnen

Joodse gemeenschap in Tsjernovtsi

Deze reis bezochten we de Joodse gemeenschap in Tsjernovtsi. Om deze stad te bereiken moet je vanaf Uzgorod nog ruim zeven uur rijden. Afgezien van de meer dan 40 dozen met medische spullen en honderden first-aid-kits, een paar rolstoelen en vele krukken voor het leger en het ziekenhuis, hadden we ook kleding en voedselproducten voor de Joodse gemeenschap meegebracht. Onder de tienduizenden vluchtelingen die gedurende de oorlog naar Tsjernovtsi zijn gevlucht, zijn ook honderden Joodse burgers. Een deel van hen krijgt warme maaltijden, door Roehama gefinancierd. Naast al genoemde spullen hadden

we 40 blauwe rugzakjes bij ons. Deze waren gevuld met een zaklamp, een veiligheids-LED-armband voor om de bovenarm, zeep, een tasje met waxinelichtjes, tandpasta en tandenborstel, een pak oliebolmix en de brochure 'Kom naar huis'. Hierin wordt het plan van God m.b.t. Israël uitgelegd, aan de hand van teksten door heel het Oude Testament heen. Bij elk bezoek en ook in de eetzaal zijn deze tasjes uitgedeeld. Daarnaast hadden we de eerste PLUS-pakketten bij ons. De zegels daarvoor zijn verzameld door een broeder in de gemeente. Deze boodschappendozen waren voor de verschillende gezinnen zeer welkom.

Niet meer dan vier uur slaap

Een paar van de bezoeken in Tsjernovtsi lichten we eruit.

We bezochten Sasja, een oudere Joodse man, die heel dicht bij de synagoge woont: Hij zei: *"Er is heel veel gebeurd. Tijdens de eerste tijd van de oorlog kwamen er zoveel vluchtelingen naar onze stad, wel 100.000 op een bevolking van 260.000. Alle scholen, bibliotheken en kerken herbergden vluchtelingen. Wij hebben in de synagoge ook veel vluchtelingen opgenomen"* Averbach, het hoofd van de Joodse gemeenschap, vulde aan: *"Overall lagen mensen, Sasja hielp iedereen, hij heeft vele nachten niet meer dan vier uur geslapen. Het was een vreselijke tijd, er kwamen auto's aan met kapotgeschoten ramen, hoewel er een grote sticker op het raam zat met 'Baby on board'".* Averbach vertelde dat er ook veel Joden

vanaf Tsjernovtsi na een paar dagen of een week met de bus naar Warchau gingen: *"Wij hielpen met de documenten, de meesten zijn uiteindelijk naar Israël gegaan; sommigen naar Europa."* Averbach uitte de dankbaarheid van de Joodse gemeenschap: *"We zijn heel dankbaar voor jullie hulp, er zijn nog veel meer mensen die ook mee zouden willen doen in het sponsorplan. Dus als jullie nog meer mogelijkheden hebben, heel graag!"*

Opgehaald voor het leger

Heel bijzonder was het bezoek bij twee Joodse families in het stadje Chotin. Chotin ligt aan de andere kant van de Dnister in de regio die vroeger Bessarabië heette. Het gebied valt nu onder de 'oblast' Tsjernovtsi, vandaar dat wij daar ook een aantal families steunen.

We bezochten als eerste de jonge weduuvrouw Rosa van net 64 jaar. Haar man stierf vijf jaar geleden aan kanker. Rosa ontving ons hartelijk. Zij heeft veel zorgen: *"Ik kom net terug uit de Polikliniek, ik was daar voor controle. Ik heb heel ernstig Covid gehad in 2021"*. Haar grootste zorg op dit moment is haar dochter, of ei-



Rosa



Een doos van de Plus



Sasha sliep maar 4 uur

genlijk haar aanstaande schoonzoon: *"Mijn dochter Maya heeft al langere tijd een vriend, Oleg, ze zouden binnenkort gaan trouwen. Nu hebben ze hem opgehaald voor het leger. Hij zou een training krijgen in Engeland, maar gisteren hebben we gehoord dat hij over twee dagen naar Bachmoet wordt gestuurd. En we weten allemaal hoe gevaarlijk het daar is. Er*

zijn er al heel veel omgekomen. We zijn maar een kleine stad, maar er zijn al veel slachtoffers. Oleg is helemaal niet oorlogszuchtig, maar hij kon zich niet verstoppen." We zagen een leuke foto van hem en Maya. We baden voor Oleg en beloofden voor hem te blijven bidden. Het boek de Schuilplaats was wel een passend geschenk.

Hele familie omgekomen

De Joodse weduwe Jevgenia met haar zoon Grisja wonen in een huis op honderd meter afstand van de weg. Jevgenia is met haar 72 jaar nog een krasse vrouw. Grisja is ongetrouwd en actief als voorzitter van de Joodse gemeenschap in Chotin. Deze Joodse



Op bezoek bij Jevgenia en Grisja

gemeenschap bestaat, inclusief Grisja en zijn moeder, nog maar uit acht personen. Grisja spant zich in om Joodse herinneringsplekken in stand te houden, zoals de synagoge uit 1916 en de Joodse begraafplaats. Jevgenia liet

vol trots het familiealbum zien met ook een overgrootvader die rabbi was: "Er hebben in dit huis nu al vijf Joodse generatie gewoond. Ik ben de vierde en Grisja de vijfde. Onze hele familie is omgekomen, alleen papa kwam terug van het front, maar wel zonder benen." Jevgenia werd al in 1995 weduwe: "Mijn man heeft zich ingezet als chauffeur na de Tsjernobylramp. Wat wil je, hij was een echte communist, dus hij ging voorop om te helpen. Hij werd blootgesteld aan radioactiviteit. Hij werd ziek en overleed negen jaar na de ramp." De hulp die Roechama geeft aan dit gezin is heel erg nodig.

In Tsjernovtsi bezochten we na het eten nog een paar mensen uit het sponsorplan. Zij waren zo ontzettend dankbaar; sommigen waren er helemaal opgewonden van.



Wim en Ria met Jevgenia

Sabbatavond

Op donderdag keerden we terug naar Uzgorod. Daar bezochten we vrijdag in twee groepen ook nog vijf Joodse gezinnen. Aan het eind van de middag vierden we de opening van de sjabat met Zhyttia en zo'n 13 mensen die door hen ondersteund worden. Ook hier kreeg iedereen een blauw rugzakje met genoemde spullen en het boekje "Kom naar huis".



Sabbatavond bij Zhyttia

Massagraven in Chotin

Het is niet voor te stellen wat er in Chotin en in heel Bessarabië en Boekovina, waar Tsjernovtsi toe behoorde, gebeurd is tijdens WOII. Vóór de oorlog bestond minstens 40 procent van de bevolking van Chotin uit Joden; het was een bloeiende Joodse gemeenschap van ongeveer 15.000 mensen. Eerst bezette de Sovjet-Unie in 1940 het gebied Bessarabië en Noord-Boekovina en ook de stad Chotin. Dit gebeurde na het beruchte Nazi-Sovjetpact. Een jaar later keerde het Roemeense leger terug samen met de legers van Duitsland en hun SS-moordeenheden, de beruchte Einsatzgruppen. Het stadje Chotin kent drie massagraven, waar in totaal 1900 Joden zijn omgebracht, direct al. Toen begon de systematische deportatie van 23.000 Joden uit het Chotin-district, naar de bezette zone, die bekend staat als Transnistrië (over de 'Dnister'). In drie weken tijd zijn ongeveer 50.000 Joden vermoord in Bessarabië en Noord-Boekovina. De Joden werden slachtoffer van marteling, verkrachting, uithongering en massamoord. Na de oorlog was nog maar acht procent van de bevolking Joods.

Sponsoractie scholen

Kinderen van de Wegwijzer deden klusjes en maakten een kijkdoos. Zo haalden ze maar liefst 600 euro op voor Oekraïne! Ook interesse om een actie op school te houden? We komen graag langs! Stuur een mailtje naar: info@roechama.nl



Projecten

We zijn dankbaar dat al onze programma's konden blijven draaien, zoals het adoptieplan, de gaarkeuken, voedselpakketten etc. Daarnaast hebben we vanwege de oorlog ook diverse nieuwe projecten lopen.

Omdat stroom vaak uitvalt en gas erg duur is, hebben we het project warmte gestart. We brachten generatoren, elektrische dekens, thermosflessen, thermo-onderkleding etc. Ook lieten we haardhout bezorgen.

Vanwege de vele gewonden die deze oorlog meebrengt, werd ons om medische hulp gevraagd. Zo hebben we al honderden EHBO-kits weggebracht. Evenals allerlei andere medische spullen, zoals bijvoorbeeld verbandmiddelen.

Het laatste project wat we startten betreft hulpmiddelen voor gehandicapten, zoals rolstoelen en krukken. Ook hiervan hebben we al het nodige weggebracht. Maar ook dit blijft nog hard nodig!

Wilt u bijdragen? Heel graag! Alle hulp is in deze oorlogstijd meer dan welkom!

Stichting Roechama

Claes de Jongestraat 31
2957 AD Nieuw-Lekkerland
Tel: 0184-683478
E-mail: info@roechama.nl

IBAN : NL54 RABO 0362 4394 86
BIC : RABONL2U
KvK nr: 24358678
RSIN nr : 813093867

www.roechama.nl

